

AFPRIJZINGEN 2018

Teresia van Avila



Kloosterstichtingen

Teresia van Avila

€12,50 - € 2,00

9789070092207

De vlam van haar Godservaring heeft ze willen ontsteken op veel plaatsen en in veel harten. De God die haar naar binnen trok diep bij Zich, zette haar ook op weg.

Gedurende vijftien jaar doorkruist Teresa met paard en huifkar een deel van Spanje, door onherbergzame gebieden, over hobbelige paden, onder een brandende zon of in de bijtende koude, zonder geld, zonder aanzien (ze is trouwens maar een vrouw), maar met een oneindig vertrouwen in haar God.



Uw brieven beuren mij op

Teresa van Ávila

€26,95 - € 19,95

9789076671970

Teresa schreef wellicht tienduizend brieven. Daarvan zijn er een 480 bewaard gebleven, goed voor 1230 bladzijden tekst in de laatste Nederlandse vertaling (van 1949, dus nog in de oude spelling).

Deze nieuwe uitgave is een bloemlezing: de meest boeiende fragmenten die ons vandaag nog aanspreken werden gebundeld, dikwijls met een korte commentaar voorzien om de tekst nog beter te situeren. Soms gaat het ook om bijna de volledige tekst van een brief.



Teresa van Avila. Een spirituele biografie

Medwick Cathleen

€22,95 - € 3,00

9789025953294

Cathleen Medwick laat in haar biografie zien hoe Teresa zeer menselijke tegenstellingen in zich verenigde: zij was een vrome dochter van de kerk, die de regels naar haar hand zette - en de Spaanse Inquisitie nauwelijks overleefde - om haar doelen te bereiken. Karen Armstrong schreef over dit boek: 'Een scherpzinnige, intelligente en levendige biografie, die de sterke spiritualiteit en vlammende persoonlijkheid van deze uitzonderlijke vrouw de bredere erkenning zal brengen die zij verdienen.'



Teresia van Avila – strip

Munière Henriette

€ 3.75 - € 1.00

9789070092221

Teresia van Avila in beeldverhaal.

Een sterke vrouw met geest en hart.



Ik ben van u

Bloemlezing uit de geschriften van Teresa van Avila

Tomás Álvarez

€ 21,95 - € 14.95

9789076671949

Teresa van Ávila (1515-1582) blijft tot op vandaag veel mensen boeien. Terecht. Zij is één van de grootste persoonlijkheden die geschriften naliet. Haar mystieke werken worden over de hele wereld vertaald.

Een leidraad of inleiding is wel gewenst. Dit boek is meer dan een bloemlezing. De auteur leidt elk geschrift van Teresa bondig in en geeft dan enkele bladzijden sprekende teksten. Bovendien biedt hij ook thematische hoofdstukken aan (bv. over het gebed en de persoonlijke groei van Teresa).

Dit boek is geschikt voor een eerste kennismaking met Teresa, maar het is tevens een mooi samenvatting van haar visie.

Johannes van het Kruis



Een vriend van God

Levensschets

Stinissen Guido

€ 8.50 - € 2.00

9789070092559

Deze levensschets van Joannes van het Kruis is bedoeld als een eerste kennismaking met deze heilige. Het is een uitstekende sanjuanistische reisgids: een met liefde geschreven boek, in een vlotte en eenvoudige taal, zonder vrome franjes, objectief feiten en data weergevend.



Geboren uit Gods adem

van het Kruis Jan

€ 17.50 - € 1.00

9789070092313

Deze levensbeschrijving is een van de beste en betrouwbaarste biografieën van de heilige. Met de 'Mystieke Werken' vormt deze vita voortaan een perfect tweeluik. Want denken dat men iemand kent wanneer men enkel zijn geschriften heeft gelezen, is een illusie. Men moet die teksten steeds weer terug plaatsen in hun historische context.



Het leven van Joannes Van Het Kruis

XVIIIe eeuwse gravures uit Venetië

€15.00 - € 1.00

9789070092504

60 gravures van het leven van Sint-Joannes (Venetië 1748). Iedere scène wordt voorzien van een toelichting in het Latijn, die de episode kort beschrijft. Deze zijn vertaald in het Nederlands.



Wie zal mij genezen?

Jan van het Kruis antwoordt

Chowning Daniël

€12.95 - € 4.00

9789076671246

Zoveel mensen zoeken op vandaag naar genezing. Maar wat verstaat de Spaanse mysticus Jan van het Kruis onder 'genezing'? Op die vraag wil dit boek antwoorden. De psychologie van C.G.Jung kan ons meer inzicht geven in het genezingsproces volgens Jan van het Kruis.



Waar houdt Gij u verborgen?

Ontmoeting met Sint-Jan van het Kruis

Stinissen Guido

€11.50 - € 3

9789070092436

Het is geen biografie en evenmin een literatuurstudie over deze Spaanse mysticus. Bedoeld wordt een ontmoeting met Sint-Jan van het Kruis tot stand te brengen, waaruit een wellicht diepe vriendschap met deze eminente geestelijke begeleider kan openbloeien. Deze handreiking is zo opgevat dat ze ook kan gelezen worden, los van Sint-Jans Werken. Hij komt zelf veelvuldig aan het woord, zodat de lezer hier meteen een bloemlezing uit zijn geschriften vindt.

Thérèse van Lisieux



Kleine kruisweg met Thérèse

tekst: Iny Driessen · tekeningen: Willy Peeters

LUXE-EDITIE

hardcover - ~~€ 25,00~~ **6,00**

9789076671000

POCKET-EDITIE

€ 2.00

9789076671680

Achter de basiliek van Lisieux (Frankrijk) staat er een opvallende kruisweg: bij elke statie vind je er een korte tekst uit de geschriften van Thérèse. Iny Driessen blijft even stilstaan bij die teksten. Ze stimuleren haar om zelf een bezinning en een gebed te schrijven bij elke statie, in de geest van Thérèse. Willy Peeters tekent met groot talent het verhaal van Jezus' lijden.



Brieven - Teresia van Lisieux

Lisieux Thérèse

~~€ 16,00~~ - **€ 5.00**

9789070092283

Naast de weergaven van alle brieven biedt dit boek een ongemeen rijke schat aan biografische gegevens die anders slechts moeizaam uit verschillende Franse uitgaven kunnen samengebracht worden. Een onmisbaar document voor al wie Teresia wil leren kennen in haar opgang naar volwassen christendom.



Maurice & Thérèse

Briefwisseling tussen Thérèse en Maurice Bellière

Ahern Patrick

~~€ 17,50~~ - **€ 2.00**

9789076671024

Hoewel ze elkaar nooit ontmoet hebben, hebben ze eenentwintig brieven uitgewisseld, die een deur openen naar het hart van de heilige Thérèse, een deur die voorgoed gesloten was gebleven als Maurice niet aan de priorin een zuster gevraagd had om voor hem te bidden.

Elisabeth van de Drie-eenheid



Bidden met de H. Elisabeth van de Drie-eenheid

De Meester Koen

€5,00 - € 1,00

9789076671192

Ziehier, een oogst gebeden en meditaties, ontsprongen aan een jong en vurig hart; dat van Elisabeth Catez (1880-1906), in de Karmel Elisabeth van de Drie-eenheid.



“Mijn blik vast op U”

De icoon van de gelukzalige Elisabeth van de Drie-eenheid

Lieve Vanderbrugghen

€12,50 - € 3,00

9789076671048

'Mijn blik vast op U' is als het oog van de (beeld)orkaan, een stil punt binnen het vele dat je verbreekt, een handreiking bij jouw zoektocht naar jouw oorspronkelijke eenheid. Het is een initiatie - een inwijding wil dit zeggen - in stilte, gebed, bezinning, meditatie.



Met de glimlach

Leven met Elisabeth van de Drie-eenheid

Iny Driessen

€19,95 - € 12,00

9789076671901

We leven in een wereld van oppervlakkigheid, materiële overdaad en onverschilligheid waar je haast lusteloos van wordt. Een medicijn daartegen is bewust geloven: weten dat je ten diepste bemind wordt, hoe klein je ook bent, geeft draagkracht aan je leven. Mogen geloven dat God er altijd voor je is, ook als je je door iedereen verlaten voelt, houdt je overeind. Maar hoe kom je tot zo'n geloof? Elisabeth van de Drie-eenheid is een karmelietes uit de 19de eeuw die al op 26-jarige leeftijd stierf. Toch ontdekte zij in de wereld en in de Karmel haar eigen weg om God en zijn overgrote liefde tot de kern van haar bestaan te maken. Dit boek wil Elisabeth je gids laten zijn om een innerlijk leven te ontdekken waar elke dag anders door wordt gekleurd: met de glimlach!

Zoek geen grote theorieën of de hele spiritualiteit van Elisabeth in dit boek. Het is de neerslag van de zoektocht van de auteur, een vrouw uit deze eeuw die door ziekte haar krachten voelt afnemen, maar meer en meer verlangt naar Gods aanwezigheid en te rade gaat bij een jongere maar wijzere zus.



Ik heb je nodig

Elisabeth van de Drie-eenheid & de vriendschap

Iny Driessen

€19,95 - € 12,00

9789076671963

Na het boek 'Met de glimlach' schreef Iny Driessen nu een tweede boek over de Franse karmelietes uit Dijon. Elisabeth heeft een schat van brieven nagelaten en lezend in haar geschriften, vond Iny heel veel teksten over de vriendschap. Elisabeth was dan wel ingetreden in een slotklooster, de vriendinnen uit haar jonge jaren is ze trouw blijven volgen en ze hield contact via brieven. Ook aan haar zus en haar moeder schreef ze trouw over haar leven in de Karmel, met veel bemoediging en goede raad. Maar echte vriendschap begint bij God en vanuit dit verbond schrijft ze ongedwongen over haar diepste beleving van vriendschap en hoe die model staat voor de vriendschap tussen mensen. Opnieuw is er een bloemlezing van brieven, gedichten en notities in een hedendaagse vertaling.

Andere belangrijke figuren



Edith Stein: fotoalbum

Maria Amata Neyer

€ 21,95 – € 14,95

9789076671871

Edith Stein is één van de merkwaardigste vrouwen uit de twintigste eeuw. Ze is geboren in 1891 in Breslau uit joodse ouders. Van jongs af aan is ze intens op zoek naar de waarheid. Het lezen van de autobiografie van Teresa van Avila is een beslissend moment op haar zoektocht. Ze besluit zich te laten dopen in de katholieke kerk. In 1933 treedt ze toe tot het karmelietessenklooster van Keulen. In de periode 1938-1942 schrijft ze enkele belangrijke werken, zoals 'Wetenschap van het Kruis'. Op 2 augustus 1942 wordt ze aangehouden en via Amersfoort en Westerbork overgebracht naar Auschwitz. Ze sterft op 9 augustus in Birkenau. Op 11 oktober 1998 wordt ze heilig verklaard door paus Johannes-Paulus II. De zoektocht van Edith Stein kan vandaag heel wat mensen boeien. Dit fotoboek is ideaal om een beeld te vormen van deze grote figuur.



Een goddelijk sieraad

Over de Geestelijke Bruiloft van Ruusbroec

Olivia Elia

€ 12,00 – € 5,00

9789076671840

Dit boek is mijn persoonlijke interpretatie van De Geestelijke Bruiloft van Ruusbroec. Ik heb het zoveel mogelijk vanuit mijn ervaring geschreven.

Mijn betrachting is te tonen hoe die bruiloft nu concreet werkelijkheid wordt in het dagelijkse leven. Ruusbroec was een katholiek priester die een katholieke taal sprak. De erfzonde, het laatste oordeel, de onbevleete ontvangenis, de sacramenten, de duivel en de hel... dat is niet meer voor ons. Ruusbroec is van de oude tijd. En dus gaan we maar elders op zoek naar God, zoals in de Oosterse godsdiensten, of laten we Hem helemaal links liggen.



Maria Petyt

Deinend op Gods tij. Het autobiografisch verhaal van een grote Vlaamse mystica

€ 22,00 - € 5,00

9789076671741

Maria Petyt is een Vlaamse mystica uit de zeventiende eeuw, die véél meer aandacht verdient dan ze tot nog toe gekregen heeft. Op vraag van haar geestelijke raadsman schrijft ze haar boeiende autobiografie neer, nu in hedendaags Nederlands mooi hertaald. Deinend op het tij van Gods genade, in verblindend zonlicht of donkere nacht, in hartstochtelijke verbondenheid of uiterste verlatenheid, ervaart Maria, vrij jong nog, het komen van God: verrassend, intens, omvormend.



Rafaël Kalinowski - Pools karmeliet 1835 - 1907

Lieven Vanderbrugghen

€ 3.80 - € 1.00

9789070092276

Rafaël Kalinowski blijkt een coherent karmeliet: contemplatief en apostolisch geëngageerd. Dikwijls spreekt hij over het 'levend gebed', de vereniging met God ook te midden van de activiteit. Het is een man die velen tot vriend kunnen nemen: leken en religieuzen, eenvoudigen en hooggeplaatsten, stille bidders en overtuigde strijders... Daarom dit boek voor ons Nederlands taalgebied, een levensschets ontstaan vanuit de samenwerking van enkele Vlaamse karmelieten.



De zeven manieren van Minne

Nazareth Beatrijs

€ 14.75 - € 3.00

9789025953218

De middeleeuwse mystica Beatrijs van Nazareth (1200-1268) beschreef als een van de eersten de mystieke ervaring in de volkstaal, het Diets. Daarmee maakte zij de mystiek toegankelijk voor gewone mensen. Ze komt in haar werk naar voren als een intens levende vrouw, die leeft in een wereld waarin zich snel veranderingen voltrekken. Ze weet de weg van de Minne in al haar veelzijdigheid op te roepen.

Interreligieuze dialoog



De Geest breekt muren af

Vernieuwing van geloof door interreligieuze dialoog

Painadath Sebastian

€ 18.00 - € 1.00

9789076671499

Aan de oorsprong van dit boek ligt een levende uitwisseling tussen Hindoes, moslims en christenen. De essentiële thema's in verband met een nieuwe mystiek en open spiritualiteit komen er ter sprake.



Gelukkig zijn, hier en nu

Het achtvoudig pad van Jezus in boeddhistisch licht

West Elizabeth

€ 14.95 - € 4.00

9789076671284

Hoe ver christenen en boeddhisten in de leer ook van elkaar verwijderd zijn, in de beleving van het ultieme Mysterie, het transformatieproces in Liefde, zijn er veel herkenningpunten en kunnen ze veel van elkaar leren.



Joodse spiritualiteit voor christenen

Een inspirerende introductie

Kushner Lawrence

€ 12.50 - € 1.00

9789075569292

In dit opmerkelijk boek leidt rabbijn Lawrence Kushner lezers binnen in de rijke traditie en praktische wijsheid van de Joodse spiritualiteit. Hij beschikt over de unieke gave om nauw aan te sluiten bij de vragen van christenen. Zo geeft hij hun een vernieuwde kijk op hun geloof.



Mijn zwerftocht naar huis

Op weg met Boeddha, Krishna en Jezus

Maenhout Ria

€13.00 - € 1.00

9789076671604

In dit boek beschrijft de auteur haar zoektocht in zingeving via de leer of boodschap van Boeddha, Krishna en Jezus. Het is sterk autobiografisch, want zij is zelf op weg gegaan met deze drie meesters. Zij geeft echter ook een ruime meer theoretische weergave van hun leer. Er zijn heel wat gelijkenissen te vinden in de leer of boodschap van de drie meesters, maar ook grote verschillen. Die verschillen tonen aan dat het toch belangrijk is een bewuste keuze te maken voor de te volgen weg, wat bij haar uitmondde bij Jezus.



Naar een nieuwe mystiek

Brieven tussen Oost en West

Johnston William

€12.00 - € 1.00

9789070092658

Pittige brieven uit Tokio, Manila, Californië en Ierland, aan mensen van nu, mannen en vrouwen, gehuwd en ongehuwd, en allemaal uitgenodigd tot mystiek. Over meditatie en contemplatie, over Medjugorje en Salman Rushdie, liefde en de stromen van energie in je lichaam, enz.

Gebed en meditatie



Onderstroom

Handboek voor gebed 1 – 9789076671574

€20.00 - € 8.00 - € 3.00

Handboek voor gebed 2 – 9789076671574

€20.00 - € 8.00 - € 5.00

Noyen Carlos

'Onderstroom' is opgevat als een handboek, als een werk- of doeboek rond het gebed. Het bestaat uit hoofdstukken van gelijke lengte die als een tweeluik zijn opgebouwd. Het ene luik bestaat uit een basistekst, een theoretische handreiking die gecondenseerd is geschreven door telkens een andere auteur. Het andere luik bestaat uit een gevarieerd aanbod van allerhande teksten: gedichten, gebeden, getuigenissen, uitlegteksten, bezinningsteksten, doetips, oefeningen, werkopdrachten, enz. ...





In de school van de psalmen

Bidden met woorden en voorbij alle woorden

Standaert Benoit

€14.95 - € 6.00

9789070092801

In zeven hoofdstukken trekt P.Standaert ons mee in de ruimte van het gebed. Centraal staat het psalmwoord: het vormt ons hart tot een vrije beweging van klagen naar loven, van enkeling naar gemeenschap, van veel woorden naar één woord, naar een Naam.



In-gebed

Leven met God in de wereld vandaag

o.a. Danneels Godfried Kard.

€14.00 - € 1.00

9789076671628

Auteurs: Kard. Godfried Danneels, Marc Eneman, Carlos Noyen, Benoît Standaert, Herman Van Rompay, Johan Verstraeten. In dit boek verkennen zes auteurs verschillende 'inbeddingen' van het gebed van de christen van vandaag.



Liefdeslied voor altijd

Met tekeningen van Anna-Maria De Wilde

Driessen Iny

€18.95 - € 1.00

9789076671437

Meer dan eens heeft de mens Gods liefdeslied doorbroken, en liet hij zijn Schepper achter met de woorden: 'Mens, waar ben je?' Tot God zelf in een Liefdesmens in de wereld kwam, leefde, leed en stierf, met op zijn lippen de woorden 'Hier ben ik!' De kruisberg van Jezus is de nieuwe tuin van liefde. Dit geschenkboek met poëtische meditaties van Iny Driessen en abstracte tekeningen van Anna-Maria De Wilde wil je opnieuw laten proeven van de zuiverheid van Gods eerste liefde, die aanstekelijk als een vuur kan zijn in je eigen leven met je vriend(in) of geliefde.



Snippers van licht

Stappen op weg naar het gebed

Jalics Franz

€17.25 - € 1.00

9789076671345

Juist in een wereld die sterk gerationaliseerd is en door een hectisch ritme gekenmerkt wordt, verlangen mensen naar rust en geborgenheid, maar zij verlangen er ook naar met het 'wezenlijke', het geheim van hun leven in contact te komen om van daaruit hun leven gestalte te kunnen geven. Bidden is een weg om dit verlangen tegemoet te treden en telkens weer nieuwe krachten op te doen.



Stem geven aan de Geest

Bijbels bidden

Lévêque Jean

€14.95 - € 1.00

9789076671321

Bidden wordt vooral eenvoudiger en haalbaar wanneer we meer en meer overtuigd worden dat de Geest van Jezus in ons al aan het bidden is; Hijzelf is de bron van gebed in ons hart. Moge dit boek de Geest in ons wakker maken. Of beter: mogen wij wakker worden voor die grote maar stille Aanwezige die ons uitnodigt om mee te bidden.



Tot u spreekt mijn hart

Gebeden uit de karmel

Noyen Carlos

€9.90 - € 1.00

9789070092528

Dit boekje bevat een aantal gebeden uit de Karmeltraditie. Deze traditie is een oude boom, met wortels die heel diep in bijbelse aarde grijpen; de takken van die boom zijn ook wereldwijd. Veel mensen hebben in de loop der eeuwen schaduw gevonden onder die boom of van zijn sappige vruchten genoten. Ze willen het hart verwarmen om te spreken met Hem die alle woorden te boven gaat.



Bidden met het zondagsevangelië B

Noyen Carlos

€4.00 - € 1.00

9789070092412

Bedoeling van dit boekje: met mondjesmaat je het woord van God laten proeven, zodat je de smaak te pakken krijgt. We volgen het evangelie van Markus van dichtbij ... 'Open wijd uw mond: Ik stil uw honger' (psalm 81,11).



Bidden op Bijbelse bodem

Beldarrain Eusebio

€25.00 - € 1.00

9789076671208

Dit boek is een aanvulling en een verrijking voor een vruchtbare bedevaart. Wie om een of andere reden de reis niet kan maken, vindt in dit boek een degelijke bijbelse spiritualiteit. Het kan goede diensten bewijzen voor Bijbelgroepen of persoonlijke studie of bezinning.



Bidden van onderuit

Vanderbrugghen Lieven

€15.95 - € 1.00

9789076671505

Meditatie is hier een gebeuren dat iets doet aan degene die mediteert, als een transformatie of heling. Mediteren is inzoomen op de ervaring van het hart, van de intuïtie, van het persoonlijk invoelen van het Geheim als de dragende Grond van het bestaan.



Bij dag, bij nacht

Driessen Iny
€15.95 – € 3.00
9789076671314

Dit boekje van Iny Driessen biedt geen nieuwe psalmvertaling, maar gebeden die geïnspireerd zijn op de psalmen, en dus tussenstappen om thuis te komen in het psalmgebed.



Gij staat mij altijd bij

Een gebedspraktijk van de karmel: De contemplatieve aspiratie
Hoornaert Piet
€17.50 - € 2.00
9789070092696

In onze tijd is er een hernieuwde aandacht merkbaar voor innerlijkheid en een zoeken naar een nieuwe mystiek. Bij deze zoektocht is het belangrijk ook voeling te blijven houden met een waardevolle christelijke traditie. Want ook mensen uit een andere tijd hebben in hun leven een liefdevolle God gezocht en op een bijzondere manier ervaren. Daarom kunnen ze ook gids zijn bij onze groei naar christelijke volwassenheid.



God leren noemen

Op weg naar een vereenvoudigd bidden
Martens Pancraas
€8.50 - € 2.00
9789070092634

Dit boekje handelt over het stille, ingekeerde gebed, waar wij God leren aanspreken met die heilige namen. De methode van dit inwendig bidden is zeer eenvoudig: het aspiratieve gebed, dat ons helpt de Heer te benaderen en geleidelijk stil te worden van binnen, zodat wij tot een dieper contact komen met zijn verborgen aanwezigheid.



Vraagt en gij zult verkrijgen

Verhoort God al onze gebeden?
Valeer Neckebrouck
€21,95 - € 14,95
9789076671994

Voor veel mensen is bidden niets anders dan vragen en smeken, vooral in situaties van lijden en nood. Ook Jezus nodigt ons uit om te vragen. Maar zo dikwijls zijn mensen diep ontgoocheld omdat hun gebed niet verhoord werd. Waarom? De auteur belicht alle evangelieteksten i.v.m. het vraaggebed. Zijn conclusies zijn verhelderend, soms verrassend, maar uiteindelijk bevrijdend.



Ziek lichaam, genezende geest

Lectio divina en leven met ziekte
Earle Mary C.
€12.90 - € 3.00
9789076671659

In dit zorgvuldige boek verkent Mary Earle, al jaren chronisch ziek, hoe mensen met deze beproefde praktijk 'de tekst van hun ziekte kunnen lezen', en zo de aanwezigheid van God in hun pijn en lijden kunnen ontdekken. Wie dit boek leest merkt dat Mary Earle ziek zijn van binnenuit kent, als lotgenoot schrijft ze betrokken en bewegen.

Divers/mystiek



Vertrouwd met het Geheim

Piet van Breemen

€ 12,00 - **€6,00**

9789076671673

De mens is in menig opzicht problematisch, maar tegelijkertijd is hij ook mysterieus. Vele wetenschappen proberen de menselijke problemen op te lossen en boeken daarin vaak opmerkelijke successen. In de contemplatie daarentegen tracht de mens zich open te stellen voor het onuitputtelijke. Geheim en daaruit geborgenheid en kracht, wijsheid en hoop te putten om daarin ook meer licht te verkrijgen over de vraag, hoe God wil dat wij ons leven leiden. Dat is zowel een verrijking als ook een uitdaging, want het menselijk geheim is helemaal gegrondvest in het Geheim van God, die ons meer en intiemer nabij is dan wij onszelf nabij zijn en die ons tegelijkertijd eindeloos te boven gaat. In de bijbel wordt ons veel hulp aangeboden om God en onszelf naderbij te komen. Op enige aspecten daarvan wil dit boekje nader ingaan.



In de ban van de bron

Op zoek naar mijn ware zelf

Koen Blomberg

€ 20,00 - **€ 1,00**

9789076671611

In dit autobiografisch boek beschrijft de auteur zijn zoektocht naar zijn ware zelf en naar de diepste essentie van het mens-zijn. Het is een eerlijk en kwetsbaar verhaal van zijn groeiproces met vallen en opstaan. Vanaf een bepaald moment wordt de schrijver er zich sterk van bewust dat het innerlijk lichter in hem wordt naarmate hij meer in de waarheid gaat leven. Een niet-aflatende zoektocht naar de waarheid begint. Het pad wordt steeds boeiender. Onvatbaar mooie horizonten doemen op. Aan de hand van zijn eigen leven wil de auteur getuigen van de onpeilbaar grote liefde die in elk van ons is. Het is onze bestemming om steeds meer te groeien in ons vermogen tot liefhebben, om steeds meer contact met de Bron te maken.



Nu al voor altijd

Waarom ik in het eeuwige leven geloof

Reinhard Körner

€ 14,00 - **€6,00**

9789076671697

“Schrijf eens een boek over de dood”, vroegen heel goede vrienden mij, “en hoe je als mens van deze tijd in een eeuwig leven kunt geloven.”

“Daarover zijn genoeg boeken geschreven”, reageerde ik, “heel goede boeken, van de hand van heel wat theologen, en daarbovenop ook nog een overvloed aan literatuur over de inzichten die gegroeid zijn uit het moderne onderzoek naar het sterven.”

“Maar over hoe *jij* de dood ziet, waarom *jij* in het eeuwige leven gelooft, en vooral hoe *jij* met de gedachte leeft en omgaat dat je ooit zult sterven.”

“...en hoe ik met de gedachte leef en omga dat *jullie* ooit zullen sterven, een aantal van jullie lang voor mij misschien...”



Gezegend mijn kronkelweg

Een spirituele gids op weg naar je diepere zelf

Wouter Deruwe

€18.00 - € 3.00

9789076671734

In dit boek heeft priester Wouter Deruwe geprobeerd de weg naar de ware liefde in kaart te brengen. Met een schilderachtig maar zeer suggestief woord noemt hij dit pad een 'kronkelweg'. De weg loopt, van de uitzuivering van je verlangens, naar de verzoening met je echte ik, naar wat je ten diepste bent.

Niettegenstaande dit spirituele opzet geeft de auteur ruime plaats aan de lichamelijke. Geen enkel facet van het mensbeeld wordt over het hoofd gezien.



Waarom doet Gij niets

VOOR ZOEKENDE TIENERS

Ria Maenhaut

hardcover €14.00 - € 1.00

9789076671666

"Ria Maenhaut: Vijfenzestig tieners schrijven tijdens de godsdienstles een brief aan God. Toen ik deze brieven toevallig las, schrok ik van het godsbeeld van deze jongeren. Naast hun twijfels en kritiek, uiten zij sterk hun ergernis omdat God in hun ogen niets doet aan het kwaad in de wereld. Rondom mij merk ik dat ook veel volwassenen met dezelfde vragen kampen. In mijn lange zoektocht naar zingeving heb ik God op een andere manier leren kennen. Ik ben diep geraakt door de boodschap van Liefde van Jezus en door mystiekers als Eckhart, die God vooral diep in zichzelf vinden. Aan de hand van mijn ervaringen en ontdekkingen probeer ik de lezer een ander godsbeeld aan te reiken en nodig ik hem uit om op zoek te gaan naar zijn eigen, goddelijke kern."



Adriaan ... tien jaar later

Van Huffel Sabine

€13.50 - € 3.00

9789076671611

In dit boek blikt Sabine Van Huffel terug op de eerste tien jaar na het overlijden van haar zoonje en verhaalt ze hoe zijzelf als moeder dit ingrijpend gebeuren beleefd en verwerkt heeft vanuit haar persoonlijk verrijzenisgeloof.



De parel en het kind

Over de christelijke ontvankelijkheid

De Meester Koen

€8.50 - € 1.00

9789070092139

'Dag vriend! Ik heb opgemerkt dat iedere mens een jager is. Hij jaagt op geluk'. Zo begint dit boek. Het wil de jachtige mens ontvankelijk maken voor het geschenk van zijn leven, van zijn medemensen, van het dagelijkse wonder om ons heen. Maar de hoofdaandacht gaat naar de geluuskans Jezus.



Innerlijkheid

Noyen Carlos

€7.50 - € 1.00

9789070092641

Vooral de christelijke mystici spreken al eeuwen over innerlijkheid: hij heeft een welbepaalde, religieuze betekenis, hij is stevig geworteld in bijbelse aarde. De rijke ervaring van de mystici krijgt een nieuwe klank wanneer we die beluisteren vanuit de hedendaagse gevoeligheid voor echte menselijkheid en menselijke waarden.



Karmelregel

Cursusboek in 12 modules voor gemeenschappelijk en persoonlijk gebruik.

van Dijk Rudolf Dr.

€18.90 - € 1.00

9789076671451

Dit cursusboek biedt een laagdrempelige toegang tot de Karmelregel. Het is gebaseerd op Kees Waaijman, De mystieke ruimte van de Karmel. In twaalf leermodules wordt de lezer systematisch ingeleid in de historische achtergrond, de structuur en de spiritualiteit van de tekst.



Kom even terzijde

Stinissen Guido

€9.90 - € 1.00

9789070092832

In deze verwarde en jachtige tijd blijven mensen zoeken naar een ogenblik van rust en bezinning om op adem te komen, om even stil te staan bij het leven. De weg naar de diepte gaan, thuis komen bij jezelf en bij het mysterie van het leven is niet altijd zo simpel. Een goede gids is eigenlijk onmisbaar.



Kom schepper Geest

Léonard André-Mutien

€14.00 - € 1.00

9789070092825

Dit werk wil de viering van het jaar 1998 omschrijven, dat gewijd is aan de heilige Geest die de Kerk bezielt en heiligt, met de verschillende thema's door Johannes Paulus II voorgesteld: de heilige Drie-eenheid, de eenheid van de Kerk en haar zending tot evangelisatie, de charismata en roepingen in de kerk, het sacrament van het vormsel, de deugd van hoop en tenslotte Maria, volgzzaam aan de Geest en Moeder van onze hoop.



Met God op weg

Retraite in het dagelijkse leven

Jilisen M./Jülicher J.

€13.10 - € 1.00

9789070092863

Op onze levensweg staan we regelmatig even stil om ons te bezinnen. Dan stellen we onszelf vragen als: Is dit nu alles wat het leven mij te bieden heeft? Heeft het zin om te leven zoals ik nu leef? Wie ben ik eigenlijk, waar kom ik vandaan, hoe moet het verder? Wie of wat is 'God' eigenlijk? Dit boek laat zien hoe we praktisch en gericht op het leven van alledag met deze vragen kunnen omgaan en God enigszins op het spoor kunnen komen.



Naar de kleine dingen van het licht

Met Wilfried Stinissen als spirituele gids

Marleen Van Hove

€ 16,95 - € 10,00

978907667193 2

Marleen van Hove beschrijft in dit boek de spirituele weg als een zoektocht in verschillende etappes naar de binnenkant van ons wezen. Zij ervaart op haar route een vorm van mystieke beleving die niet buiten, maar middenin het leven staat. Alhoewel zijzelf vertrouwd is met mindfulness en geschoold werd in de zentraditie, wist ze zich geraakt en geïnspireerd door de filosoof en monnik Wilfried Stinissen (1927-2013) die op een bijzondere wijze in haar leven kwam. In dit boek, dat tevens een eerbetoen en een getuigenis is van een spirituele vriendschap, brengt zij verslag uit van haar verdieping in het gedachtegoed, de filosofie en de vele publicaties van een niet onbelangrijk meditatieleraar, die zijn sporen vooral in de Scandinavische landen verdiende. De auteur probeert ons te laten zien dat zijn ervaring en inzichten als spirituele begeleider nog steeds brandend actueel zijn voor mensen van vandaag, die werkelijke vervulling zoeken en meditatief willen leven. Een persoonlijke getuigenis, waarin de gerijpte wijsheid van een monnik ons leidt naar 'de kleine dingen van het licht'.



Onderweg naar morgen

Dagboek van een binnenkant

Buyse Edward

€ 14,80 - € 1,00

9789070092757

Sedert mijn achttiende jaar weet ik bij intuïtie dat alles wat gebeurt een diepe zin en betekenis heeft. Dat het ene voorval moet gebeuren opdat het andere zou kunnen plaatsgrijpen. Het is als één grote ketting waarvan de ene schakel onverbreekbaar verbonden is met de andere. En doorheen die schakel loopt de rode draad van de liefde.



Op verkenning in een tijd van ballingschap

Vanderbrugghen Lieven

€ 12,95 - € 1,00

9789076671383

'Zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet?' (43,19). De eersten aan wie van Godswege dit woord werd toevertrouwd, waren de ballingen uit Juda en Jeruzalem, in het verre en vreemde Babylon. De auteur richt zich tot mensen die zo vertrouwd zijn geraakt met de God, de mannen en vrouwen en de geschiedenis van de bijbel, dat ze hun eigen tijdsgewricht weten te lezen als een geschiedenis van heil, gedragen door de Onderstroom van Gods geheimvolle aanwezigheid.



Scheppende overgave

Naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit

Ria Weyens & Diet van Borselen

€ 23,95 - € 14,95

9789076671857

Hoe kunnen we spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid verbinden? De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding begon jaren geleden. Diet van Borselen werkte toen in Nederland bij de veiligheidsdienst binnen de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede oprichtster van een christelijk klooster in Zuid-India. In deze verschillende leefwerelden groeide een gelijksoortig verlangen. Voor Diet was het een verlangen naar eenvoud, een zoeken naar iets wat blijvend en verbindend is in deze complexe en gefragmenteerde wereld. Voor Ria was het een verlangen om de rust en de kracht van het innerlijk leven ook buiten de kloostermuren te beleven en door te geven.



Tijd en eeuwigheid omhelzen elkaar

Stinissen Wilfried

€11.50 - € 1.00

9789070092597

Dit boek heeft niet de pretentie het wezen van de tijd te verklaren en aldus het mysterie op te heffen. De bedoeling is eerder als het ware rond de tijd te cirkelen, hem te zien vanuit verschillende gezichtspunten, te ontdekken hoe rijk gefacetteerd hij is. Liever dan het mysterie af te schaffen, wil de auteur aantonen dat de tijd nog mysterieuzer is dan we dachten. En vooral wil hij onderzoeken hoe in de tijd te leven.



Ubi caritas - Godgewijd leven

Stockman René Broeder

€14.95 - € 1.00

9789076671444

Nog nooit hebben religieuze gemeenschappen zo sterk met leven, overleven en sterven te maken gehad en de vragen over het toekomstige beeld van het godgewijde leven op de drempel van het nieuwe millennium waren dan ook pertinent. Het is vanuit deze achtergrond dat de auteur zijn eigen ervaringen en bedenkingen wil delen met hen die net zoals hij positief bekommerd zijn. Een boek geschreven vanuit een diep geloof, een vaste hoop en met een vurige liefde.



Zonder God moeten vele woorden sterven

Grondslagen van christelijke spiritualiteit

Van der Vloet Johan

€15.95 - € 1.00

9789076671475

Woorden zoals waardigheid, hoop, vertrouwen, geloof, hoop en liefde. Deze woorden vormen de basis van elke christelijke spiritualiteit. Maar ook van elk menswaardig leven. Ze mogen daarom niet sterven. God mag in onze harten niet sterven. Dit boek is een oproep om de vraag naar God opnieuw te stellen vanuit God zelf. Wat is Gods spiritualiteit? De zoektocht wordt een worsteling, die iedere mens kan mee voltrekken.